

Nieuwsbrief nr 3 december 2014



IJclub Voorwaarts Katwijk
Afdeling Wielersport

Racefiets-activiteiten

December alweer; er ligt weer een druk fiets-seizoen achter ons.

Zolang het weer het toelaat wordt er op de zondagmorgens nog steeds enthousiast gefietst door de winterharde fietsers onder ons. Albert verzorgt daarbij vaak de routes.

Maar we kunnen ook weer vooruit kijken. De activiteitencommissie heeft de plannen voor de clubritten voor komend jaar gereed; dus daarmee kan iedereen ook de eigen fietsplanning weer gaan invullen.

Mountainbike activiteiten

Het mountainbikeschema voor de komende maand staat op de website IJVK.

Door Oscar wordt er een strandtraining gegeven op zaterdag 21 december; 09.30 vertrek bij de Goerie.

EHBO-avond captains:



Onze captains zijn onlangs weer geïnstrueerd in het optreden bij fiets-ongevallen.

Ook in onze club komt dat helaas regelmatig voor.

Goed dat deze mannen dat allemaal voor onze veiligheid over hebben!

Strandfietsen:

Zaterdag 21
december:

Strandtraining door
Oscar
Vertrek om 09.30
vanaf de Goerie

Activiteitencommissie:

Mountainbike:

De oliebollenrit op de mountainbike vindt plaats op: Zaterdag 27 december 2014 in de Loonse en Drunense Duinen. Het parcours is een rondje van 25 kilometer; die kan dan naar eigen keus 1 of 2 keer gereden worden. Aanmeldingen via de ritregistratie op de IJVK-website.

Door Michel Langmuur worden de volgende MTB-ritten georganiseerd:

Zondag 15 maart 2015: Gulpen

Zaterdag 19 september 2015: Mergelheuvelland 2-daagse (alleen de zaterdag)

Racefiets:

Zondag 11 april 2015: Amstel Gold Race bordjesroute. We rijden deze rit als club zelfstandig, een week voordat de gekte rondom de AGR losbarst. Toegankelijk voor alle niveaus, de rit bedraagt 100-120 kilometer. Bij slecht weer verplaatsen we die naar de maand juni.

Zaterdag 2 mei 2015: Ardennenrit voor de C-rijders onder leiding van Jan Peppelenbos. Alle niveaus natuurlijk welkom maar er wordt een C-snelheid aangehouden. We starten vanuit het plaatsje Coe.

Voor de liefhebbers plakken we hier op zondag 3 mei nog La Phillippe Gilbert aan vast, die start vanuit Aywalle, dit ligt op een half uur rijden van Coe. Overnachting door de leden zelf te regelen.

Zondag 10 mei 2015 (let op dit is moederdag): Ronde van Nijmegen. We bieden hier de Pro Challenge Route aan van 160 km voor de A/B rijders en de Classic Route van 120 km voor de B/C rijders

Fortenroute: datum wordt nog bepaald in de zomer van 2015.

Dames:

De dames gaan zelf een ladies only rit organiseren, datum wordt in de loop van het jaar gecommuniceerd.

Fietsweek Mallorca

Een fietsweek op Mallorca: van zondag 19 tot en met zaterdag 25 april

Een uitnodiging per email om de leden hiervoor uit te nodigen is 26 november al verstuurd. Dit gaat via de organisatie van Fred Rompelberg. Chris Weegink en Jan de Vreugd zijn hierbij betrokken.

Weekend Ardennen (combi IJVK/HTWV)

Dit weekend wordt wederom door Jan Peppelenbos georganiseerd en vindt plaats van vrijdag 11 tot en met maandag 14 september. Nadere informatie volgt nog.

Oliebollenrit op de mountainbike:

27 december
2x25 km op parcours
van de Loonse en
Drunense duinen

**Door Menno Boon:
Wat doet-ie nou?!**

Toen ik door Riekelt werd gevraagd om een stukje aan te leveren voor de nieuwsbrief, om eens wat uit te wijden over de taken voor de voorzitter van Afdeling Wielersport, gingen mijn gedachten meteen terug aan een van de eerste vergaderingen met het Hoofdbestuur van IJVK die ik meemaakte. Dick zal zich deze vergadering ongetwijfeld ook goed kunnen herinneren.

Het ging over van alles en nog wat. Onderwerpen die vooral de schaatsters aangingen, of alleen het hoofdbestuur zonder dat de leden van Afdeling Wielersport daar iets mee op hadden. Denk daarbij aan verzoeken van scholen om het clubgebouw te mogen gebruiken voor sportdagen en dergelijke, of mogelijk te plegen voorbereidingen voor een periode van vorst waarbij alles moet wijken voor een korte periode waarin geld voor de club valt te verdienen. Allemaal zaken die je niet direct op je af ziet komen als je "ja" zegt tegen voorzitterschap van een Afdeling Wielersport, maar die je er wel "gratis" bij krijgt.

Mijn inzet tijdens een van die eerste vergaderingen was echter iets waarmee we nog steeds op elke training worden geconfronteerd: de clubkleding en de plaatsing van de logo's. Toen wij ons voorstel presenteerden hadden we niet het minste vermoeden dat de beoogde plaatsing van het logo van IJVK op de shirts aanleiding zou zijn voor

een heftige discussie over de rijke geschiedenis van de club. Niet iets om lichtvaardig op te vatten, zo bleek. Geschiedenis waar ik toen nog maar weinig van wist, maar waar ik na vijf jaar zitting te hebben genomen in het Hoofdbestuur langzaam maar zeker meer over aan de weet ben gekomen. Dan leer je ook dat belangen die vanuit het oogpunt van de Wielertak zo logisch lijken, lang niet altijd in het belang van de IJclub liggen, en vice versa. Koffie drinken beneden op de dinsdagen? Dat kan, maar we moeten wel rekening houden met onze huurder. Een Indische hap op zaterdagmiddag? Niet eerder dan we hebben afgestemd met SenR, natuurlijk. Sponsoring? Moet dat niet in lijn worden gebracht met de sponsors die reeds actief zijn bij de schaatsters? Overleg met politieke partijen over de waarde van verenigingen voor de samenleving en de bijdrage die we kunnen leveren, overleg met gemeente over de aanleg van een mountainbikeparcours... allemaal afwegingen, waar soms een lange adem voor nodig is.

Ik leg mijn voorzitterschap van de Afdeling Wielersport neer na de ALV van juni volgend jaar, waarover ik jullie al eerder berichtte. Voor die tijd hoop ik dan ook een opvolger te hebben gevonden die het leuk vindt om de belangen van de Wielertak af te wegen tegen die van IJVK als geheel en daarbij politiek te werk weet te gaan. Ik ervaar de vergaderingen met het Hoofdbestuur als enthousiasmerend én leuk, waarbij stevige discussies niet worden gemeden en belangen op een goudschaaltje kunnen worden afgewogen. Daar moet je wel van houden. Het zijn niet veel vergaderingen per jaar, maar ook per email wordt veel afgestemd. Dat is prima te doen, tussen de bedrijven door. Heb je goede ideeën over de richting die IJVK op zou moeten, of vind je het gewoon leuk om meer te betekenen voor je vereniging dan het vervullen van je koffiedienst (psst... bestuur is uitgezonderd van koffiedienst hè!), laat dan even wat van je horen.

En oh ja, uiteindelijk hebben we een voor iedereen aanvaardbare plaatsing van het logo weten te vinden, maar sta er even bij stil, als je de volgende keer je clubkleding aantrekt. We hebben er met plezier voor gestreden, en achter dat logo gaat een mooie historie schuil, waarmee de Wielertak inmiddels onlosmakelijk is verbonden!



Wielercafé:

*Het volgende wielercafé
is op 13 december*

Diversen:

Via Dick van der Plas kwam dit bericht binnen:

Leuk om sportverslag-icoon Mart Smeets live mee te maken tijdens zijn boekbespreking in de Oude Tol:

UITNODIGING
Donderdag 18 december
20.00 uur

Mart Smeets wordt geïnterviewd door Nynke de Jong. Zij zal hem het hemd van zijn lijf vragen over het afgelopen sportjaar, zijn carrière en natuurlijk zijn boek.

Mart begint zijn boek op 9 juni 2014 en gaat van o.a. de NBA Finals, WK hockey, WK voetbal, Tour de France, EK atletiek, WK softbal, EK honkbal, WK basketbal, Vuelta, Wereldruiterspelen, EK Zwemmen, WK judo in één adem door naar 28 september, de finale van het WK. Na de pauze is er alle ruimte om uw eigen vragen aan Mart Smeets te stellen.

Mart Smeets Commentator

Foto: Masha Bakker

Aanmelden: bkhwagner@planet.nl, via de sociale media of in één van onze winkels.
Locatie: Tuinzaal Partycentrum De Oude Tol, Hoofdstraat 147, Sassenheim.
Toegang € 5,00 (incl. kopje koffie)
Hoofdstraat 181 te Sassenheim (212778)
Kanaalstraat 72 te Lisse (417103)
www.wagnerwebwinkel.nl www.facebook.com/boekhandelwagner

Dick van der Plas

Beklaagdenbank

Om persoonlijke redenen zit ik zelf al zeker twee maanden niet meer op de racefiets, edelachtbare.

Ik heb geen zin.

Ik vind het te koud.

Of: Ik lig net zo lekker.

Ja, het gebruikelijke werk.

Maar nu ga ik ook nog gebukt onder het imago van de wielersport. Nee, geen doping. Voornamelijk agressief gedrag. Er kan geen zwangere vrouw door een wielrenner het water in worden gemyet, of de tijdlijn van mijn Twitteraccount stroomt vol.

'Waar was je, vrijdagavond?'

'Kon je je handen weer niet thuis houden?'

'Zij begon, zeker?'

Ja, met zo'n smiley erachter, edelachtbare, de lachband van de sociale media.

Ik heb een alibi, voor alle elf de keren dat een renner in een geel pakje in het voorbijgaan de borsten en billen van fietssters heeft betast. Ik was helemaal niet in Drenthe, toen een agressieve renner daar een automobilist en twee van zijn passagiers neersloeg.

Ik stop voor zebrapaden en rode verkeerslichten.

Ik heb geen bel, maar zeg netjes 'Pardon' als ik twee senioren

passere die de hele breedte van het fietspad nodig hebben.

Ik kom niet op het duinpad in de drukke zomermaanden.

Ik heb een cursus reanimatie en wegkapitein gevolgd.

En ik snuit mijn neus in een zakdoek, als ik er één bij me heb, tenminste.

Maar dat maakt allemaal niet uit, edelachtbare. De wielrenner is de nieuwe Zwarte Piet.

Bij elk bericht over een malloot die schreeuwend en

schuimbekkend een groep schoolkinderen passeert, staan wij in het beklagdenbankje. Ja,

wielrenners. Nou ja, wielrenners... Zo mogen

we niet eens heten, van échte wielrenners.

Ambitieuze toerfietsers en fietstoeristen,

die denken dat ze wielrenner zijn.

Nooit racefietsers zeggen, dat is fout.

En we hebben het al niet gemakke-

lijk, edelachtbare. Weet u hoe het

voelt om tegenwoordig met wind-

kracht zes te worden ingehaald door

een bejaarde op een E-bike? Of door

whatsappende scholieren, een postbode

en een bakfietsmoeder met drie koters

en trapondersteuning?

En dan heten wij een gevaar op de

weg te zijn.

Google doet vrolijk mee.

Wielrenner misdraagt zich: 38.200

hits.

Agressieve wielrenner: 138.000 hits.

Fietser slaat... 259.000 hits.

De zoektermen 'Wielrenner' en 'jan-

kert' leveren overigens maar 904 hits

op.

Maar dat zal na dit stukje snel toenemen.

